

Beste ouders, verzorgers,

Vanaf nu mogen we onszelf officieel een daltonschool noemen! Een prachtige mijlpaal na het harde werken van ons team en de kinderen. Een team van de Nederlandse Dalton Vereniging heeft onze school gisteren bezocht en beoordeeld dat we voldoen aan de kernwaarden van het daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid/verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. Fijn dat er gezien is dat we volgens de daltonvisie werken aan het beste onderwijs voor onze leerlingen!



Dalton

Nationale Daltondag 20 maart



Woensdag 20 maart was het nationale daltondag.

De kleuters en de groepen 3 en 4 hebben de kernwaarde 'samenwerken' centraal gesteld tijdens de dag. Op het plein hebben ze met elkaar een hele lange rups getekend en ingekleurd in



vrolijke lentekleuren. Er werd goed overlegd en samengewerkt!



De groepen 5 t/m 8 kregen de uitdaging om tijdens de ochtend een aantal daltonfeitjes te leren. Deze hingen verspreid door de school en in tweetallen mochten ze rondlopen en aantekeningen maken. Vervolgens hebben we met z'n allen een kahoot spel gespeeld met vragen over dalton. Wat weten ze al veel!



Lina en Dina bleken de meeste vragen goed te hebben beantwoord en zijn onze daltonkanjers, gefeliciteerd.



Voorkeursformulier

Aanmelden nieuwe kleuters

Heeft u uw zoon of dochter dat nog 4 jaar moet worden, nog niet aangemeld op de Huibersschool (geboren tussen 01-01-2021 t/m 30-04-2021 voor het schooljaar 2024-2025)?

Het voorgedrukte voorkeursformulier dat u van de Gemeente Amsterdam ontvangen hebt, graag inleveren vóór 6 juni 2024.

Heeft u geen aanmeldformulier (ontvangen)? [Download hier het formulier](#). Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Heeft u nog eventuele vragen omtrent de aanmelding dan kunt u dinsdag, woensdag of donderdag bij de administratie langskomen of bellen. U mag ook een email sturen naar huibers.info@askoscholen.nl.

Vraag ouders

Gebedsruimte/stilteruimte

Vanuit de ouders is de vraag gesteld of wij een gebedsruimte in kunnen richten voor onze leerlingen. Voor de wat oudere kinderen (meisjes die ongesteld zijn en sommige jongens) is het vervelend dat zij soms na schooltijd een aantal gebeden in moeten halen. Een mooie vraag, die getuigt dat ouders zich veilig genoeg voelen om deze te stellen.

We hebben wat twijfels om dit onder de noemer gebedsruimte op te zetten. De groepsdruk die hierdoor kan ontstaan is niet een wenselijk aspect binnen een onderwijssetting waarin een geloofsdoelstelling geen doel op zich is. Maar denkend vanuit wereldburgerschap vinden we dat we een verwelkomende houding moeten aannemen naar veel geloven en hoe dit in de dagelijkse praktijk vormgegeven wordt.

Wij willen kijken of er volgend schooljaar ruimte is om een stilteruimte in te richten waarin ook met toestemming van de leerkracht op passende momenten van het schoolprogramma gebeden kan worden. Een stilteruimte heeft expliciet ook een andere functie, bv yoga, mindfulness, in stilte lezen, nakijken of werken voor collega's.

Schoolcavia's

Zoals u wellicht al heeft gezien of gehoord hebben we sinds een aantal weken cavia's op school. Dit zijn de oude cavia's van juf Nienke en juf Yvonne en we zijn heel blij dat ze een fijn plekje op onze school hebben gevonden.

De kinderen zijn gek op ze en dit draagt bij aan onze huiselijke sfeer en het zorgdragen voor de omgeving. Soms mogen ze wat eten komen geven of helpen met het verschonen. Ook om af te koelen als iemand zich boos voelt, zijn cavia's de beste vriendjes.



Schoolmaaltijden

Tommy Tomato

Op de Huibersschool ontvangen wij de subsidie schoolmaaltijden en daarvan kunnen we alle kinderen op alle dagen een brood lunch aan bieden. We bestellen zelf de spullen en de broodjes worden door ouders gesmeerd.

We zijn toch verder gaan kijken of iemand ons helemaal kon ontzorgen (dus niet meer inkopen doen en zelf smeren). Na overleg met verschillende ouders, kinderen en collega's hebben we besloten om alle kinderen een warme lunch aan te bieden.

Tommy Tomato gaat ons hierbij helpen.

Elke klas krijg een warmhoud bak met bakjes warme maaltijd en bestek voor de kinderen. Deze bak wordt gebracht en opgehaald.

We stimuleren de kinderen om in ieder geval te proeven zodat het

misschien ook mee kan vallen als ze denken dat ze het niet lekker vinden.

De maaltijden zijn vegetarisch en halal (geen gelatine en E-nummers)

Deze warme maaltijd gaat per 15 april (na de ramadan) in. Eet smakelijk allemaal!



Ouderacademie

Elke vrijdag 12.15

8 maart was het nationale pannenkoeken dag. We zijn naar verzorgingshuis De Schutse gegaan om daar onze pannenkoeken uit te delen.

